

feestelijk

Informatiebrochure van het
Feest Vrijzinnige Jeugd Gent



Inleiding

Beste Feesteling, beste avonturier

Je bent nu ongeveer 12 jaar. Wat een prachtige bijzondere leeftijd. Je begint aan een nieuw avontuur, dat van kind naar jongvolwassene. Dit wordt een spannende reis vol nieuwsgierigheid en uitdaging.

Je merkt dat sommige van je vrienden en jijzelf beginnen te veranderen. Je klerkast puilt uit, maar niets past je nog. Je bent het vaak oneens met je ouders en dingen die je vroeger leuk vond zijn nu zelfs saai. Wat gebeurt er toch? Wel: Je staat aan de poort van een volgende etappe. Je kan nu zelf al bepaalde keuzes maken. Soms zijn ze klein, zoals wat je voor lunch wilt eten, en soms zijn ze groot, zoals welke schoolvakken je wilt volgen. De basisschool is afgewerkt en je start in het secundair. Kies je voor een kunstzinnige richting of kies je reeds in functie van een beroep of ga je voor een meer algemeen vormende richting? Je mag al mee beslissen en je krijgt ook meer verantwoordelijkheden. Wat vind jij belangrijk?

Terwijl je ouder wordt, leer je steeds meer over jezelf. Je ontdekt je interesses, sterke punten en wat je gelukkig maakt. Je zal nieuwe vrienden maken, sommige oude vrienden zullen blijven, terwijl andere zullen verdwijnen. Je bent echt niet alleen op deze ontdekkingsreis. Je ouders, leraren en vrienden zijn er om je te helpen. Samen praten, samen filosoferen over wat het betekent om een goed mens te zijn. Waarom is kritisch denken zo belangrijk? Hoe maak je de juiste keuze? Alle volwassenen hebben de overgang van kind naar jongvolwassene doorgemaakt en begrijpen wat je ervaart. Dit kan moeilijk

zijn. Je kan je verdrietig, boos of verward en zelfs angstig voelen. Maar ook gelukkig en soms een beetje gek. Dat is normaal.

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd, de start naar volwassenheid en het realiseren van je dromen gaan hand in hand en vullen elkaar aan. Je markeert een speciaal moment in je leven. Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd viert niet alleen wie je bent, maar ook wie je wilt worden.

Met het thema "tussen droom en daad" laten we jou en je familie nadenken en reflecteren over de samenleving. De wijsheid van het verleden, de schoonheid van de toekomst, maar vooral de kracht van het heden, de kracht om je droom te bereiken. Misschien wil je wel een astronaut, een beroemde kunstenaar, of een wetenschapper worden. Of hetzelfde beroep uitoefenen zoals van je mama of papa. Een eigen zaak oprichten of misschien vind je een nieuw beroep uit: dat van wereldverbeteraar. Een droom over een eerlijke, mooie wereld waar mensen met respect omgaan met elkaar en met de natuur. Is dit niet fantastisch! Het is prima om groot te dromen. Dromen zijn als de vonken die je inspireren, maar daad is de brandstof die deze dromen tot leven brengt.

De eerste stap zetten is soms het moeilijkst. Maar zodra je begint, ontstaat er magie. Ik verwelkom jou en je familie graag op zaterdag 4 mei 2024!

Namens het bestuur
Marleen Vanhove, voorzitter FVJ Gent

Feest Vrijzinnige Jeugd Gent

SECRETARIAAT Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis - 09/220 80 20
alexandra@geuzenhuis.be - www.fvjgent.org
www.facebook.com/geuzenhuis

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

Voorzitter Marleen Vanhove
Ondervoorzitter Tobias Chamon
Penningmeester Tim De Groote
Consulenten leerkrachten niet-confessionele zedenleer in elke school

FINANCIËLE STEUN

Rekeningnummer BE15 0010 5623 6030 GEBABEBB

Elke gift – hoe klein ook – draagt een steentje bij tot het organiseren van het FVJ.

Hartelijk dank voor uw steun die u ons wil toekennen.

Met de steun van deMens.nu, huisvandeMens, Centraal Vrijzinnige Raad en de Vrije Universiteit Brussel

Voorwoord

Al doende droomt men

Het spreekwoord luidt anders, ik weet het. Al doende leert men. Maar zou dat ook niet gelden voor het dromen? Hoe ontstaan toekomstdromen anders? Toch niet uit het niets? Zoals de dromen of nachtmerries die we 's nachts creëren? Die komen toch ook voort uit wat we doen, lezen, horen of voelen als we wakker zijn?

Toen ik voor het eerst nadacht over wat ik later wou doen als beroep, moet ik een jaar of 12 geweest zijn. Ik wou en zou sportjournalist worden. Al van kleinsaf was ik in de ban van sport. De affiches van topsporters sierden de muren van mijn kamer. Ik deed aan atletiek in de Racing in Gentbrugge, volgde 'sport op zaterdag' via het Sint-Lievens-College, en elke vakantie ging ik op sportkamp. Ook voor de televisie kon ik sport verslinden. Elke week naar Sportweekend kijken, of de grote toernooien volgen, zoals Roland Garros, de Olympische Spelen of het WK voetbal. Of in stilte plaatsnemen naast mijn grootvader tijdens het wielrennen: 'Koers is religie, kleinzoon. Wees maar stil en let goed op!'. Ik wist het, dat wil ik doen! Hoe fijn zou dat niet zijn om als beroep al die wedstrijden en heldendaden te becommentariëren.

“Op het podium voelde ik de droom groeien om professioneel muzikant te worden”

Het pad van mijn dromen werd hertekend op mijn 16de. In een kleine cafeetje in Gent 'De Gesluiserde Lotus', waar ik op donderdag pinten tapte, volgde ik stiekem een gesprek tussen twee toog gasten. De eerder store types klaagden dat de zanger van hun bandje was gestopt. Ze moesten op zoek naar een nieuwe frontman. Ik trok mijn stoute schoenen aan, kuchte om de aandacht te trekken, en sprak hen aan: 'Sorry dat ik even luistervinkte maar ik kan jullie misschien wel helpen.' Een paar weken later stond ik voor een auditie in een muffig repetitiekot en werd ik deel van de band 'Limited Edition' waarmee ik een half jaar later voor 't eerst zou optreden. Op het podium voelde ik de droom groeien om professioneel muzikant te worden.

Het was de laatste keer dat ik een grote toekomst-wens zou uitspreken. Ik had een weg ingeslagen die juist aanvoelde. Ik brandde van goesting en ambitie en met vallen en opstaan, kwam mijn droom dichterbij. Ik maakte mijn eerste full album en de grote festivals lonkten na het succes van een eerste single...

Tot mijn verbazing kwam tien jaar later mijn eerste droom de kop op steken. Ik had net een project opgestart met muzikanten in Zuid-Afrika, en dat was ten gehore gekomen van de Sporza-redactie (VRT). Ze vroegen mij om de Openingsceremonie van het WK Voetbal in Zuid-Afrika te becommentariëren.



tussen
droom
& daad

“Of ik dat wilde doen? Natuurlijk wel, mijn grote droom was toch om sportjournalist te worden!?” Zo blij als een kind was ik!

Soms valt een droom uit de lucht, als een lichtflits uit je hart, en dan zeggen ze dat het in de sterren geschreven stond. Maar meestal zit een droom ergens diep verscholen in je ziel en moet je de droom lospeuteren, al was het een kauwgom onderaan de schoolbank, of moet je beetje bij beetje op zoek, als naar een naald in een hooiberg. Op zoek naar jouw talent en jouw wens.

Ik geloof dat je zelf je dromen maakt. Als een beeldhouwer die zijn standbeeld vormt. Als schrijver van je eigen roman. Door rond te zwerven en te zwoegen, door het lot uit te dagen en de wijde wereld in te trekken, nieuwe zaken te proberen, zotte en wilde plannen te maken. En door mensen aan te spreken, en zo inspirerende personen te ontmoeten. Een vriend, een leerkracht, een familielid, een buurman, een passant op straat of een persoon op café. Al doende droomt men. En dan...

Dan maak je zelf dat ene moment, die één keer knippen met de vingers, die één fractie van een seconde, ... tussen droom en daad.

Frederik Sioen
Singer-songwriter

61^{ste} Feest van de Vrijzinnige Jeugd zaterdag 4 mei 2024

Ufo (Ugent), Sint-Pietersnieuwstraat 33-35

- 8:30** Verzamelen van alle feestelingen
in de foyer van het Ufo
- 9:00** Indeling en start van de workshops
Breakdance
Cartoontekenen
Mep erop los!
Graffiti
Droom zoet op je zelfontworpen kussensloop
Collage
Taiko
Acrogym
Boomwhackers
Hip Hop
- 11:15** Ontvangst van de ouders en familie &
afhalen polsbandjes receptie (Ufo)
- 11:30** De deuren gaan open voor de voorstelling
die ongeveer om 12:00 aanvangt. De
toegang tot de voorstelling is gratis voor
iedereen! Enkel de receptie is betalend.
- 12:00 > 13:00** Feest en voorstelling voor de feestelingen,
ouders, familie en genodigden in het
auditorium Leon De Meyer (Ufo)
- Vanaf 13:00** Receptie met de feestelingen, ouders,
familie, vrienden, sympathisanten en
genodigden in de foyer (Ufo)

**Giften kunnen op rekening BE15 0010 5623 6030 / GEBABEBB
gestort worden, waarvoor dank.**

Voor deelname aan de uitgebreide receptie met broodjes vragen we een bijdrage van € 15 per persoon (kinderen en volwassenen). Feestelingen nemen gratis deel aan de receptie. De toegang tot de voorstelling is voor iedereen gratis.

Inschrijven receptie

De ouders, de vergezellende personen, genodigden en sympathisanten kunnen hun inschrijving voor de receptie bevestigen door vóór 5 april 2024 te storten op rekening BE15 0010 5623 6030 / GEBABEBB van het FVJ-Gent met vermelding 'FVJ/ naam feesteling + aantal volwassenen en kinderen' (feesteling niet inbegrepen).

Feestelingen die enkel naar het feest komen en NIET aan de receptie deelnemen, dienen dit aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

60^{ste} Feest Vrijzinnige Jeugd Gent 2023

Op 6 mei 2023 organiseerden we voor de 60ste keer het Feest Vrijzinnige Jeugd voor alle ingeschreven kinderen uit het zesde leerjaar van de gemeenschaps- en stadsscholen van Groot-Gent.

Het centrale thema op het Feest van 2023 was 'Back to the Future!'.

Verleden, heden, toekomst... hoe ga je om met verwachtingen van anderen en die van jezelf? 'Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst', sprak Schopenhauer. 'Back to the Future', het thema van vorig jaar, liet ons stilstaan bij het verleden om de toekomst vorm te geven. Je eigen toekomst met de wereld aan je voeten maar ook de toekomst van iedereen om ons heen! In welke wereld willen we leven, hoe gaan we om met elkaar? Wat verwacht ik van de ander? Allemaal vragen die horen bij het volwassen worden en je plaats in de wereld vinden is vandaag actueler dan ooit. 'Je grote droom nastreven is steeds het proberen waard, geloof erin!' vatte erevoorzitter Rudi Bousse het samen. Dromen van een toekomst die we allemaal samen vormgeven!

Bijna tweehonderd 12-jarigen zorgden 's morgens vroeg voor een levendige drukte in het Ufo. Na de groepsfoto op de trappen van dit mooie gebouw van de UGent vertrokken onze feestelingen naar de verschillende workshops die plaatsvonden in het Geuzenhuis, basisschool De Harp, de IVG-school en in het Ufo zelf: graffiti, acrogym, cartoontekenen, Afrikaanse dans, breakdance, ontwerp je eigen T-shirt, collage, street art, taiko! Creatief, humoristisch of muzikaal, er was voor elk wat wils. Iedereen amuseerde zich kostelijk, sommigen ontdekten onontgonnen talenten of een nieuwe hobby. Het plezier was af te lezen op de gezichten van alle kinderen. Tegen de middag werd iedereen in de grote zaal van het Ufo verwacht, waar de voorstelling plaats vond. Bijna duizend trotse ouders en familieleden bewonderden tot wat hun kinderen allemaal in staat zijn ... en zagen dat het goed was.

Dankwoord

Graag dank aan Frederik Sioen, voor zijn bijdrage aan deze feestelijke brochure.

Ook dank aan UGent, IMD en deMens.nu: dankzij hun steun kan dit jaarlijkse feest georganiseerd worden. Ook dank aan het IVG en De Harp voor het gebruik van hun lokalen. Bijkomende financiële middelen blijven echter noodzakelijk om een aantrekkelijk feest te kunnen aanbieden. Daarom durft het bestuursorgaan alle sympathisanten te vragen een vrijblijvende bijdrage te storten, wij danken u hiervoor!

Het comité Feest Vrijzinnige Jeugd Gent, het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis, HuisvandeMens Gent, sympathisanten en leerkrachten niet-confessionele zedenleer werken samen om alle kinderen een bijzonder feest te bezorgen. Met interessante workshops en een spetterende voorstelling die nog lang in het geheugen mag blijven. Veel dank aan alle medewerkers!



Onder de auspiciën van deMens nu en de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Foto's van het FVJ in 2023

Kantienberg 9 - 9000 Gent
09/220 80 20
alexandra@geuzenhuis.be
www.fvjgent.org

